



## כוחנו בפינו כוחם של תהילים

סיפר רבי נחמן מברסלב, בדרך משל, על היהודים אומרי התהילים: מעשה במלך, שלבש בגדים פשוטים והלך בליווי שריו הקרובים לצידו. בדרך, נתקשרו השמיים פתאום עננים כבדים וירד עליהם גשם שוטף. מיד התפזרו כל השרים וברחו איש לעברו לחפש מקלט ומחסה. המלך שגותר לבדו, עזב מכל שריו, רץ אף הוא כל עוד כוחו בו עד ביתו של כפרי אחד.

ריחם הכפרי על האיש שבא לביתו לחפש מחסה מפני המטר, ולא שיער בנפשו שהלה הוא המלך. פשט מעליו את בגדיו הרטובים ונתן לו בגדים אחרים, הגיש לו מאכלי איכרים פשוטים והציע לו לשכב מאחורי התנור, שהסיקו כדי לחמם את האיש הקפוא. עצם המלך עיניו ושקע בשינה מתוקה, שלא טעם כמותה מימיו, משום שהיה עייף מאוד והציגה אחזה בכל עצמותיו.

כיוון שפסק הגשם, נאספו השרים והלכו לחפש את מלכם, עד שמצאוהו בבית האיכר. ביקשו השרים ללוות את מלכם לביתו, אך המלך שלחם מעל פניו ואמר להם בחרי-אף: כולכם מפוטרים!!! לא תהיו לי בני-לוויה עוד, על כי

עזבתם אותי לנפשי בסופה. איש פשוט זה, אשר אספני תחת צל קורתו, האכלני והלבישני והציע לי משכב לנוח עליו מתלאות הדרך - הוא יסיעני בעגלתו הפשוטה עד שיביאני לארמוני, לכסא המלוכה. אמנה למשנה למלך, עם כל הכבוד המלכותי הכרוך בכך.

רבי נחמן אמר: "לעתיד לבוא, בימות המשיח, ירד גשם עז ושוטף לא של מים, כי אם של מינות ואפיקורסות... ובימים ההם גם החכמים הגדולים לא יוכלו לעמוד בפרץ המים וכל שרי המלוכה יתפזרו במנוסה גדולה איש לעברו. המים הרעים והמאררים יבקעו אפילו לבבות כשרים. לא תהיה עצה ומצודת ישראל לא תוכל חס ושלום להתקיים. אך

**ריווח והצלה יעמוד לה מן היהודים הפשוטים, אומרי התהילים, אשר בצל קורתם יבוא להיחבא המלך הגדול. יהודים, תהילים אלה ילונ את המשיח ויתנו כתר המלכות בראשו.**

### תהלים - תלם י-ה

העתיד עליו דבר רבי נחמן כבר כאן. הוא ראה בעיני רוחו את דורנו - דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה הנצחית. מי שענינו בראשו רואה גם הוא שהעולם כולו אינו מתנהל לפי ההיגיון. אנו חיים בזמן בו צריך לגייס את כל כוחות הקדושה כדי להביא את הגאולה. דוד המלך מלמד אותנו איך לעשות זאת בשתי מילים: "ואני תפילה" (תהילים קט, ד).

## מזמורי תהלים - מזמרה

אנשים מצפים לישועה, מקווים לרפואה, רפואת הנפש והגוף. כמהים למצוא סוף סוף את בן הזוג, לחבוק ילד, למצוא מקור פרנסה, משתוקקים לצאת ממצבים מסובכים. אנשים עושים הכל כדי לזכות במה שחסר להם. הכל??? כמעט הכל!!!

סיפורים אישיים מן החיים מגלים לנו את הלא-יאומן. אנשים, שגילו את כוחם המופלא של מזמורי התהילים, מספרים איך נושעו בזכות אמירת תהילים בנחישות, בהתמדה, ובאמונה גדולה בה'. בכוח אמירת המזמורים, אפשר לשנות את המציאות לטובה, להפוך צרות לאוצרות ולחולל ניסים מעל הטבע.

בכוחם של **מזמורי תהילים** לשנות כל מצב כמו **מזמרה**. לפני אמירת תהילים אומרים: "ותהא אמירת **מזמורי תהילים** רצויה לפניך לזמר עריצים ולהכרית כל החוחים והקוצים הסובבים השושנה...". כמו שהמזמרה מקצצת וכורתת את הקוצים, כך מזמורי תהילים מכריתים ומבטלים את הכוחות המתנגדים לקדושה ומבטלים גזרות קשות מעם ישראל המכונה "שושנה".

**תהילים** מלשון **הלל והילה** - בשעה שאדם אומר תהילים ומהלל את ה' - יורד עליו שפע אור מלמעלה, הילה עוטפת אותו ושומרת עליו וכולו מתמלא באור.

(מתוך הספר "הללוהו" - אומרים תהילים ורואים ניסים. מאת אסתר מונוביץ 054-5419719, 03-9362959)