



ועל ידי אמירת תהילים



"בל"ג בעומר לפני כעשור", מספר לנו הרב מנדל, "יצאנו לאוויר העולם. מספר מודעות מועט של חלוקת פרקי תהילים גרר עימו גל ענק של תגובות נרגשות ופניות אינספור של אנשים, ומאז בעצם קם למעשה ארגון 'מוקד התהילים הארצי'. מאז הקמנו אינספור קבוצות שמנו רבבות איש, שגמרו את ספר התהילים פעמים אינספור • סיפורים על מפעלי חסד לרגל יום ההילולא של דוד המלך ע"ה

מאת: אלחנן סגל

ב כל מקום ובכל פינה, בכל קרן ובכל זווית, תחזו בהם, ב...אומרי התהילים, תציצו לרגע, תעקבו בחטף, ולא תוכלו להתיק מהם את המבט הננעץ...דמעה סוררת תתגנב מכם, תגלוש בשקט, באלם קול. מחזה פלאים, טהור וצח, קסום ומאיר עיניים. כן... כן... זה יתפוס אתכם בתחנת האוטובוס, באשנבי הבנקים, בהמתנה לרופא ובעצם בכל תור משתרך, וגם... בהליכה ברחוב...בכל מקום תראו אותם מתייחדים עם קונם, מתעלמים מכל הסביב ומכל הסובב, כובשים את פניהם בספר התהילים וקוראים בערגה בקול מנגינה זך ומתאנח, תוך כדי הליכה... מובילים אתכם בקול שירתם הענוגה אל מחוזות אחרים, טמירים ונעלים.

בחג השבועות, יומא דהילולא של דוד מלכא משיחא, ראוי אולי לייחד את דפי "מקדש מעט" בתיאוריה של תופעה מרנינה זו שמעולם לא פסקה ולא שבתה מתוכנו, חרוטה וצרוכה בסוד קיומו של העם היהודי. בנתיבי החיים המפותלים ובסערות הימים מלווה אותנו ספר התהילים הנצחי כבן לוויה קבוע, מאיר ומרגיע. את המנגינה הזו, מנגינת התהילים הכובשת א"א להפסיק, בנעימותה ובקסמה היא חודרת אל נימי נפשנו, בוקעת ומתרפקת, חוצבת וכוספת. את שגרת החיים החדגונית ואת תלאות העמל, את דאגות הקיום הטורדניות, יקטע באבחה רוגעת, פרק תהילים. פסוק אחד מתרונן בלהב, חודר את שריון הקשקשים העבה, ניצוק אל תוך לב האבן, אל הגידים הקפואים ואל האיברים המאובנים,

נוסף בהם חיות חדשה ונעימות מתוקה של שירה ענוגה. בלב העשייה היומיומית, בתוך שאון החיים ומחוגיו והריצה הבלתי פוסקת אחרי טרדותיו, יישלף ספר התהילים הקטן מתוך הצרור האיש, מהכיס הצפוף, יפתח ומאליו ייקרא... בנהמה חרישית, פורצת ועורגת. "חברות תהילים" התקיימו מאז ומעולם, בעיירות ובכפרים, בשטעטעלך ובכרכים, בבתי כנסיות ובתי מדרשות ובעצם היכן לא. "משמרות התהילים" בירושלים היו חלק מנופה העתיק של ירושלים של מעלה של שנות הת"ר ואף שם נאה הוצמד להם "שישים גיבורים...". אין כל פלא שתופעה זו בדורנו האחרון רק הולכת ומתרחבת, פושטת ותופסת תאוצה. הקדמה הטכנולוגית, הצטרפה אף היא לעזרת מוקדי התהילים הרבים

שעומדים לשרות הציבור במסירות מופלאה. אחד מהארגונים הבולטים בתחום הוא ארגונו של הרב מרדכי משה מנדל, אברך חסידי מבני-ברק, שהתפרסם לשם ולתהילה כ"מוקד התהילים הארצי" המנהל והיוזם של 'מוקד התהילים הארצי' הפועל ללא ליאות 24 שעות סביב השעון אותו מאיישות כסדר טלפניות ומוקדניות העונות ומשיבות, תומכות ומחזקות. ארגונו של הרב מנדל, שהוא אחיינו של הצדיק המפורסם הרב מנדל מבני-ברק זצ"ל, פרץ לו דרך בתחומו כשהפך לכתובת רחומה לכל צר ומצוק. אלפי פניות זורמות אליו כל העת, מחדרי ניתוחים ומאגפים סטריליים בבתי החולים, מגיעים הטלפונים הנמהרים, המתחננים וזועקים. הרב מנדל והצוות מעבר לקו, ממתנינים מאחורי השפופרת, בסבלנות ובאהבה אין קץ הם נוטלים את העניינים לידיים, ומעבירים את השמות לקבוצות הנשים הרבות, אלפי אלפי נשים צדקניות, שמזומנות בכל עת ובכל רגע להזכיר בתפילה את שמות החולים והנדכאים, את מעוכבי הזיווג וחשוכי הבנים. אלו הם בעצם היחידות המובחרות או גדודי צבא התהילים שמפעיל הרב מנדל, במסגרת ארגונו "מוקד התהילים הארצי".

מעצמה של חסד

התפילות וחלוקת התהילים, הם חלק ממפעל כביר שהפך למעצמה של חסד. הרב מנדל, כך מסתבר, עומד מאחורי ארגון שלוב-זרועות, שמלבד 'מוקד התהילים' אף הפך לכתובת מבוקשת ל'יעוץ רפואי', ליווי צמוד, ומאות מתנדבים שמתקשרים לעודד ולתמוך, ואף באים לבתי החולים לתמוך ברגעים קשים בחולים ובבני משפחותיהם. הפעילות הזו נעשית תחת הכותרת "שערי חיים וחסד", מרכז ההתנדבות הארצי שפועל בצמוד ל'מוקד התהילים הארצי' המשלימים בצורה מפליאה אלו את אלו.

עם הרב מנדל עצמו התקשינו לתקשר. הוא לא תאב פרסום ורוב זמנו עמוס בעשייה צרופה של חסד. אך בכל אופן לתועלת העניין, הוא הסכים לאחר הפצרות ומענות לדבר בקמצנות על עצמו ועל מפעל חייו. בל"ג בעומר לפני כעשור, הוא מספר, יצאנו לאוויר העולם. מספר מודעות מועט של חלוקת פרקי תהילים גרר עימו גל ענק של תגובות נרגשות ופניות אינספור של אנשים, ומאז בעצם קם למעשה ארגון 'מוקד התהילים הארצי'. מאז הקמנו אינספור קבוצות שמנו רבבות איש, שגמרו את ספר התהילים פעמים אינספור. יצרנו מסלולים יחודיים שהותאמו למגוון בעיות וצרכים, בחלוקה יומית, שבועית וחדושתית, יצרנו מגנטים לחלוקה 28 במספר שמחולקים לאלפים ולרבבות, ובהם מחולקים פרקי התהילים בצורה שווה לכל נפש. קבוצות התהילים שלנו מוונות גם תינוקות של בית רבן, שלהם מעלה ייחודית ע"פ מה שאמרו חז"ל כי העולם קיים על הבל תינוקות של בית רבן". לצד זה פועלות גם קבוצות של אברכים שנשלחים אל המקומות הקדושים, אל ציון דוד המלך ואל הכותל המערבי, שם הם שוטחים את תחינתם ומזכירים את שמות הנזקקים לישועה ולרפואה".

המפגש המרתק בין הרבנית אסתר מונוביץ מ'אלקנה' לבין ארגונו של הרב מנדל 'מוקד התהילים הארצי' הפך לשילוב ברוך שנתן את אותותיו בהפצת כוח עצמת אמירת התהילים בתפוצה אדירה. למי שלא יודע, הרבנית מונוביץ, מרצה ומזכת הרבים, הפכה בשנים האחרונות ל'מוסד תהילים' בפני עצמו ורבים רבים משומעיה שאינם נמנים דווקא על המגזר החרדי נשלחים ע"י ל'מוקד התהילים הארצי'. את כל משאביה וכוחות נפשה, היא מקדישה להפצת סיפורי תהלים ועצמתם האדירה. בהרצאותיה הרבות המושכות אליה מגוון רחב של נשים בכל רחבי הארץ, היא משתפת אותם בגילוי המרעיש ששינה את חייה ומגוללת בקסם רב את עוצמתו המופלאה של ספר התהילים. רק לאחרונה יצא ספרה הכובש רוב המכר על תהילים, "הללוהו" והוא כבש את שוחרי סיפורי הנשמה. הספר הייחודי המביא את